



Hantje Tjeerd Zijlstra en Minke Zijlstra-Zijlstra krijgen postuum de Yad Vashem-onderscheiding 'Rechtvaardigen onder de Volkeren'. Foto Familie Zijlstra

# Erkenning voor Hantje en Minke

**FOLSGARE** De op dinsdag 16 januari 1945 op enkele tientallen meters van zijn boerderij op Vijfhuizen vermoorde veehandelaar en slager Hantje Zijlstra, heeft gistermiddag samen met zijn vrouw Minke postuum een Yad Vashem-onderscheiding gekregen. Op de boerderij van hun kleinzoon Wout Zijlstra in Folsgare is de onderscheiding overhandigd door Karin Eliyah-Pery van de Israelische ambassade.

**Roofmoord**  
Verzetsmensen schoten Hantje Zijlstra fietsend op de terugweg van de Sneker veemarkt in koelen bloede neer omdat ze het op zijn beurs met daarin duizend gulden hadden voorzien. Het was geen verzetsdaad maar een laffe roofmoord. Gerard Reeskamp was de opdrachtgever en Jantinus Pieters en Jan Bosga de uitvoerders. Zie [www.hantzejijlstra.nl](http://www.hantzejijlstra.nl).

De onderscheiding is tevens een erkenning voor de goede daden van Zijlstra's, mede omdat de moord niet altijd op

juiste waarde is geschat en Hantje Zijlstra door sommigen ook als zwarthandelaar werd neergezet. De ins en outs daarover staan uitgelegd op de website die over hem is gemaakt.

**Hongerevakuoes**  
"Ik fyn it ek moai dat myn beppe Minke no neamd wurdt yn dizze ûnderskieding, want sy hat ek in soad betsjutten. Neidat myn pake stoarn is hat sy ek noch hongerevakuoes opfongen." Ze gaven onder andere de Joodse Riekje de Leeuw een onderduikplek op hun boerderij. "Pake soarge der ek foar dat der altyd genôch fleis wie yn it sikenhûs fan Snits", zegt kleinzoon Wout. "Hy brocht ek fleis nei ûnderdûkadresen. Jammer dat wy net alles mear wite en dat hy it net mear fertelle koe nei de oarloch."

Riekje de Leeuw woonde bij haar ouders Abraham en Annie de Leeuw en haar broer Alex in Amsterdam, aan de Prinsengracht. Op 13 juli 1943, vlak voor een razzia in

Amsterdam, nam Annie contact op met het verzet en met hun hulp dook het gezin onder. Riekje werd vanuit Amsterdam naar Friesland gebracht. Ze kwam aan in de wijk Vijfhuizen in het dorp Wolsum, op de boerderij van de familie Zijlstra. Hantje Tjeerd Zijlstra en Minke Zijlstra hadden acht kinderen. De Zijlstra's werden gemotiveerd door hun christelijk geloof en beschouwden het redden van Riekje als de wil van God. Hantje Zijlstra hield zich bezig met het vinden van onderduikadressen voor Joodse vluchtelingen.

**Ik fyn it ek moai dat myn beppe Minke no neamd wurdt, want sy hat ek in soad betsjutten**

Onder de personen die hij hielp, waren de Joodse zussen

Betty en Renée Metzelaar. Na de bevrijding op 5 mei 1945 kwam Annie de Leeuw haar dochter halen. Ze had de oorlog overleefd in Heeg. Ook Riekje's broer Alex had de oorlog overleefd. Minke Zijlstra en Annie de Leeuw werden zeer goede vrienden, en hun dochters Tyn en Riekje bleven ook vrienden. Betty is net twee weken geleden overleden. "Oan de gefolgen fan in beroerte", zegt Wout Zijlstra. "Mar sy hat gelokkich noch wol witten dat it barre soe. Dat fûn sy prachtich." Een neef en nicht van Riekje waren gisteren bij de overhandiging van de onderscheiding, evenals drie zonen van Renée en een dochter en kleinzoon van Betty.

Kleinzoon Wout Zijlstra Omringd door zo'n honderd Zijlstra-familieleden wordt het Wout gegund het ereteken voor pake Hantsje en beppe Minke in ontvangst te nemen. "Op dizze pleats wêr myn frou en ik wenje, wenne syn sus Sjoukje en hjir hawwe ek hiel wat minsken ûn-

derdûkt sitten, sjoch." Het Yad Vashem Instituut heeft sinds 1953 in de gehele wereld zo'n 28.000 mannen en vrouwen, onder wie ruim 5.900 Nederlanders, op deze wijze geëerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Yad Vashem: [www.yadvashem.org.il](http://www.yadvashem.org.il).

Johan Vogelzang

**Sutherland**

Meer dan 50 jaar

**EEN BEGRIP IN FRIESLAND EN VER DAARBUITEN**

Onderhoud, occasions, APK en topservice voor alle merken.

LEEUWARDEN | HEERENVEEN | DR

**25% KORTING**

t/m zondag 12 juni op alle tuin- & binnenmeubelen!

ELKE ZONDAG