

De Drogist, een bizarre oorlogsepisode

# Trots en verdriet rond verzetsman

HANS WILLEMS

**LEEWARDEN - Trots op het verzet in de oorlog ligt soms heel dicht bij diep verdriet over wat er misging in die zwarte jaren.**

Dat was de toonzetting van de zeer druk bezochte Lezersavond die deze krant dinsdag wijdde aan 'De Drogist', het boek waarin historicus Ad van Liempt het bijzondere levensverhaal schetst van Gerard Reeskamp. Als verzetsman verrichtte Harry, zoals de drogist uit het Gooi in Friesland door het leven ging, grote daden. Befaamd was zijn aandeel in de overval op de Blokhuispoort en twee identieke geweldloze overvallen op het politiebureau van Sneek.

Maar op 16 januari 1945 trof het noodlot hem en vooral veehouder-slager Hantje Zijlstra uit Wolsum, die - zeer waarschijnlijk per ongeluk - werd neergeschoten bij een mislukte overval waarin Harry mede de hand had. Zijlstra, ten onrechte aangezien voor een foute en rijke Nederlander, overleed twee weken later aan de gevolgen.

Na de oorlog kwam het de aanvankelijk zo bejubelde Reeskamp op vier

jaar gevangenisstraf te staan. Tijdens het voorafgaande, discutabel verlopen militair proces werd hij volkomen in de steek gelaten door zijn voormalige verzetsvrienden. Verdeeldheid in het verzet en weezin tegen de buitenechtelijke relatie die Harry in Friesland aanging, speelden daarbij waarschijnlijk een rol, oordeelt Van Liempt.

Bitter is het vooral dat zijn zaak grotendeels het werk was van een politiemann die zelf na de oorlog was berispt wegens zijn aandeel in de aanhouding en deportatie van Joodse mensen.

In het bijzijn van familieleden van zowel Reeskamp als zijn slachtoffer Zijlstra, die in werkelijkheid het verzet steunde en Joden onderduik

bood, vertelde Ad van Liempt over het harde lot dat beide families trof. Want de tragische dood van Zijlstra luidde uiteindelijk ook de ondergang in van Reeskamp, wiens leven na de oorlog een aaneenschakeling van tragische gebeurtenissen liet zien.

Namens de familie Zijlstra las pakesizzer Ageeth een open brief voor aan Van Liempt. Daarin prijst ze enerzijds zijn integriteit, maar verwijt ze hem ook dat hij Reeskamp onbedoeld toch enigszins rehabiliteert. Onzorgvuldige berichtgeving over Hantje Zijlstra achtervolgt de familie al heel lang en de aandacht voor het aangebrachte leed klinkt onvoldoende door in 'De Drogist', meent Zijlstra.

Haar broer Wout verweet Van Liempt dat hij niet de moeite heeft genomen zijn familie vooraf te raadplegen. De historicus antwoordde daarop dat hij zoveel mogelijk onderzoek deed om, los van emoties, de feiten boven tafel te krijgen. Hij bood excuses aan dat de familie zich tekortgedaan voelt. „Niemand kan zich verplaatsen in uw verdriet, maar ik heb wel geprobeerd er zo dicht mogelijk bij te komen.”



*Van Liempt:  
Niemand kan zich  
verplaatsen in  
uw verdriet*



Bijna tweehonderd lezers luisterden dinsdagavond in het LC-gebouw naar historicus Ad van Liempt.

FOTO LC/NIELS WESTRA